

SANDRINE BOULEAU

Geboren te Chimay, in België, in 1964. Sandrine Boleau, leeft sinds een twintigtal jaren in Brussel.

Graduaat in Kunst van de Stof, is zij beeldhouwster per hartstocht geworden.

Gediplomeerd van de Academie RHOK waar zij een specialisatie in monumentaal voortzet.

Het is absoluut noodzakelijk voor haar om zich zo vaak mogelijk met het levende model te confronteren, om de rouages van dit fabelachtig „mechanisme“ te proberen te omvatten, dat van overvolle redenen en van ontroeringen is voorzien, dat het menselijke lichaam is.

De laatste jaren, is haar onderzoek naar de materie, de steeds meer abstracte vertegenwoordiging van het model gericht. Nieuwe ideeën, technieken en afmetingen beproeven. Iets opnieuw leren en ontdekken elke dag.



Enkele recente tentoonstellingen :

2010:

- Cobalt International Gallery, Brussel
- Art Charity, Brussel
- Espace Victoire, Brussel
- Salon ArtiBW, Waver
- Artemptation, Brussel

2009:

- Espac'Art Gallery, Bergen
- Artemptation, Brussel

2008:

- Cobalt International Gallery, Brussel.
- « Straat festival van artiesten », Ukkel
- Oasis, cultureel Centrum van de luchtkracht, Evere
- La ferme rose, Ukkel
- Artiesten parcours, Jette,

2007:

- “Samenkomst van de Brusselse kunst“, 8e biënnale, Hallen Saint-Géry

2005:

- Biënnale van beeldhouwwerken, cultureel centrum, Defensie
- Artiesten parcours, Louvain-La-Neuve