

MICHEL FIERLAFIJN

Verborgen in de struikgewassen, op uitkijk naar de reeën, everzwijnen, vogels in alle soorten en verwonderd door de schoonheid die me omgaf, leerde ik me te smelten met deze vrijheidsruimtes die de natuur me aanbood, ik was nochtans slechts een kind...

Deze geweldige dierlijke samenkomsten blijven in mijn geheugen gegraveerd, dank zij mijn ouders die me deze juwelen van onze mooie planeet hebben leren eerbiedigen....

Later ontdekte ik de fabelachtige uitvinding, dat het fotoapparaat is.

Van de dageraad, tot de laatste straal van licht, tegen winden en druppels regen, wil ik een getuigenis laten. Beelden die de liefde van de stilte en het geluidshinder tegelijkertijd weergeven.

De liefde van het groen, van bruin en vervolgens wit, deze seizoenen die zich vastketenden, markeren mijn receptor van enkele door gebrachte momenten - alleen of vergezeld - heb ik besloten om mijn vreugde van dit ecosysteem te delen met anderen.

Het is dus nu uw beurt naar deze foto's te kijken, die mijn verlangen van het onverwachte uitspreken, de vreugde en de verrassing die zij me hebben verschaft!

Robert Gysbertsen