

Francine PAULY

Ik ben een kleptomaan!

Van de organische en minerale wereld
steel ik vormen en kleuren.
En daarna?
Dan speel ik met het licht
om mijn universum te delen.

De magie van de macrolens doet ook zijn werk
en schudt onze perceptie door elkaar:
planten worden verward met dieren,
levende dingen met levenloze.

Het zicht is verloren in allerlei vragen:
Waar zijn we?
Zijn we in het banale dagelijkse leven
of zijn we elders terecht gekomen?

Mijn foto's nodigen iedereen uit
om zijn of haar eigen gevoeligheid te projecteren
en het unieke te zien van het Universum
dat behoedzaam zijn mysterie ontsluit...
dankzij de alchemie van kleuren en licht.

Geboren te Brussels op 2 mei 1943

Opleiding:

Master in de psychologie (Universiteit Leuven)

Beroepservaring:

Schoolpsychologe en privépraktijk.

Interesse:

Actief bezig op een spiritueel pad waar creativiteit centraal staat

Cinema

Autodidacte amateurfotografe: creatieve macrofotografie

Tentoonstellingen:

Collectieve tentoonstelling ARNA (Art et Nature) te Brussel in het gemeentehuis van Evere, december 2013

Tentoonstelling in restaurant Psylophone te Brussel-Bosvoorde, februari 2014

Tentoonstelling in bistro van Galerie Link te Gent, juli en augustus 2014

Cinema:

Concept, productie en realisatie van korte film "Shadows?"