

MARCO MAGIS

Schilder (Academie voor schone kunsten van Brussel)

En etsen (Academie voor schone kunsten van Sint Jans Molenbeek)
Verschillende persoonlijke tentoonstellingen van 1954 tot 2005 in België en Buitenland
Nam deel aan meer dan 150 salons onder andere met de Simonis Cirkel, Jecta en Gryday.

« Je ... te félicite sincèrement pour la diversité qui est basée toujours sur la foi du cœur c'est tendre, délicat, parfois très émouvant ... »

Marie Howet (Vresse-sur-Semois 1982)

“Zijn kunst as immers de uitstraling van zijn inzet en zijn werk was de verwezenlijking van de mens die hij was.

Intensieve werkkraft, zachte gevoelige menselijkheid, humor, charme, verbeelding waren hem eigen en zijn kunst was er de weerspiegeling van. In zijn etsen, op zijn doeken ziet men hoe hij het leven aanvoelde, omarmde en verspreidde. Zo was het leven, zo zag hij het, zo ontplooidde zich zijn werk.”

Rémi Smits (Sint-Pieters-Leeuw 1998)

« ...Marco Magis ...est un artiste très complet, fin dessinateur, nature sensible, peintre grave et sérieux, graveur au talent éprouvé. Il ne rougit pas de la délicatesse du sentiment, de la fraîcheur, voire du romantisme qui caractérisent ses œuvres.

Stéphane Rey (Neder-Over-Heembeek 1994)

“Il y a un humour subtil derrière chaque sujet et l'artiste en profite pour dénoncer la bêtise, la calomnie, les petits trafics plus ou moins honnêtes ...ce n'est pas un vain mot de dire qu'il témoigne.

La roue tourne, les talents évoluent, Marco Magis continue. Entre les nus sensuels et les campagnes, entre les chats et les chouettes, les oiseaux et les dessous féminins abandonnés au bord de la chaise, on suit un chemin où dominant la tendresse et la poésie. »

Anita Nardon (50 artistes de Belgique volume 4 - 1989)

Contact **MARCO MAGIS**
Mme Maes-Magis 0472/349.269
Site Internet <http://marcomagis.voila.net>