

EMILE GUILLAUME

Kunstschilder, geboren op 26 december 1944 te Tillet in België.

Autodidact, Emile Guillaume volgde lessen bij Paul G. Klein Tussen 1982 en 1985.

Na zijn klassieke figuratieve periode (1975 - 1986), heeft de artiest zijn inspiratie gevonden in de “Stylering” om vervolgens naar abstract te evolueren ,waar in hij zich vandaag nog ten volle uitleeft.

Zijn werken zijn gekenmerkt door uiterste fijnheid en pudeur,

dat zich uitspreekt tot op het einde van zijn penselen .

Levendig of pastel, zijn waaier van kleuren wisselen zich af volgens zijn humeur en zijn gevoeligheid.

Hij observeert, analyseert en laat zijn creatieve ideeën rijpen alvorens ze op doek te zetten.

Ieder doek nodigt ons uit om te dromen en is de weerspiegeling van een diepgaande meditatie.