

Dielle

Hallo aan alle artiesten van de wereld ... en de kunst om te leven!

Danielle, Dielle is mijn artistieke naam, ziehier een eenvoudige presentatie van het beste van mijzelf.

Jong van geest, heb ik nog thans al heel wat etappes van het leven beproeft.

Ik ben een artieste vanuit mijn ziel met eveneens duizenden geheugensen heb mijn eigen vrije uitdrukking gekozen.

Ik teken golven van vormen met olie verf, en bevoorrecht, voor het ogenblik, de vrouwelijkheid en de getallen.

Vanaf een idee, neem ik de tijd om lijnen te kalibreren om een zekere harmonie/schoonheid /kracht te bereiken.

Vervolgens voeg ik er een achtergrond olie verf aan toe en herteken de vormen.

Ik heb tentoongesteld in hotels, banken, plechtigheden, het cultureel Centrum van Ukkel en Kleine Montmartre.

Mijn werken bevinden zich ook in een Amerikaans boek "Electro Magnetic".

Ik hou van beeldhouwen, modeleren en schrijven zoals mijn zelf uitgegeven essay"Doria"

Ik nodig u uit in mijn wereld van golven en vormen en meer dan dat.

*Golven, zijn trillingen,
De trilling is een informatie,
De informatie doet zich in de vorm voor.*

Een video van mijn werken op de Bolero van Ravel (2 min) https://www.youtube.com/watch?v=FhV_tCbuqyw

[Site Dielle](#)
[Dielle on "Art on google"](#)